

Ομιλία Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη  
4<sup>η</sup> Τελετή Απονομής του Βραβείου του Πανεπιστημίου Κύπρου για την Προσφορά  
στην Κοινωνία και τον Πολιτισμό

Αίθουσα Τελετών, Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, ώρα 19:00μ.μ.

---

- Έντιμοι Κύριοι Βουλευτές και Εκπρόσωποι των Κομμάτων
- Έντιμοι τέως Υπουργοί
- Πανιερώτατε,
- Εκλεκτοί Τιμώμενοι
- Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου
- Κύριε Αντιπρύτανη
- Μέλη του Συμβουλίου και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και μέλη της Επιτροπής Επιλογής του Βραβείου
- Εκλεκτοί προσκεκλημένοι
- Κυρίες και Κύριοι
- Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην 4<sup>η</sup> Τελετή Απονομής του Βραβείου του Πανεπιστημίου Κύπρου για την Προσφορά στην Κοινωνία και τον Πολιτισμό. Μια τελετή, η οποία τιμά ανθρώπους και οργανισμούς που έχουν προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία και ευρύτερα στο διεθνή χώρο, ανθρώπους των γραμμάτων, της τέχνης και του πολιτισμού, οργανισμούς που έχουν στόχο την προσφορά στον άνθρωπο, την εμπέδωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και την εξύψωση του πολιτισμού, μέσα από την καινοτόμα παρουσία τους.

Είναι τιμή για μένα που έχω την ευκαιρία να μιλήσω για τη σημασία του βραβείου, αλλά και να εγκωμιάσω το ανεκτίμητης αξίας έργο των τιμωμένων, στους οποίους και θα απονεύσουμε το φετινό βραβείο.

**Το «Βραβείο του Πανεπιστημίου Κύπρου για την προσφορά στην Κοινωνία και τον Πολιτισμό»** απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε άτομα ή ιδρύματα, τα οποία έχουν διακριθεί για τη μεγάλη προσφορά τους στην

κοινωνία και τον πολιτισμό της Κύπρου, προάγοντας και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την πατρίδα μας σε παγκόσμια επίπεδο. Σκοπός του Βραβείου εξαιρετικά σημαντικός, καθώς αποτελεί και την έμπρακτη αναγνώριση του ανεκτίμητης αξίας έργου που ανιδιοτελώς επιτελούν.

Τα άτομα ή τα ιδρύματα, προτείνονται από την πανεπιστημιακή κοινότητα και επιλέγονται από την Επιτροπή του Βραβείου, βάσει των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί και της πολύπλευρης δράσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μία δράση, η οποία αποβλέπει στην καλλιέργεια των φοιτητών ως των αυριανών υποψηφίων αυτού του Βραβείου, των πολιτών του αύριο, οι οποίοι θα ηγούνται των πρωτοβουλιών τόσο για την προσφορά στην κοινωνία όσο και τον εκσυγχρονισμό της.

Παράλληλα, τα εν λόγω κριτήρια αποτελούν προέκταση της αποστολής και του οράματος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας, το οποίο οφείλει να καλλιεργεί νέους με χαρακτήρα, εφοπλισμένους με γνώσεις υψηλής ποιότητας, αλλά κυρίως με ήθος και κριτική σκέψη, ώστε να προβληματίζονται με την κατάσταση των πραγμάτων, να διατυπώνουν λύσεις και να επιδιώκουν συνεχώς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο νησί μας.

Η σημερινή τελετή, η οποία πραγματοποιείται με την παρουσία διακεκριμένων ανθρώπων της κυπριακής κοινωνίας, επιδιώκει να υπογραμμίσει δύο μηνύματα:

**Το πρώτο** είναι ο άρρηκτος δεσμός του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία.

**Το δεύτερο** είναι η άριστη συνεργασία και η διαλογική σχέση του Ιδρύματος, τόσο με τους πολιτειακούς θεσμούς

και τα οργανωμένα σύνολα, όσο και με τους κοινωνικούς εταίρους.

Με την κοινωνική προσφορά να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες δράσης του, το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει σταθερούς μηχανισμούς συνεχούς ενδυνάμωσης της σχέσης του με την κυπριακή κοινωνία.

Κομμάτι αυτής της σχέσης είναι και η αποψινή τελετή, κατά την οποία το Πανεπιστήμιο τιμά με τη βράβευση αυτή το δικό μας ίδρυμα και τη δική μας ποιήτρια, που με την αξιοπρόσεκτη δράση και αδιάκοπη προσπάθειά τους συνεισφέρουν στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίνεσθαι του τόπου - το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και την ποιήτρια Ντίνα Κατσούρη.

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα μέσα από τη λειτουργία του συμβάλλει δυναμικά στον κοινωνικό-ανθρωπιστικό τομέα, στην έρευνα και στην επιστήμη. Με την πρωτοποριακή του παρουσία τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, αποτελεί υπόδειγμα οργανισμού διεθνώς αναγνωρισμένου στο χώρο του ως το μεγαλύτερο αρχείο δοτών στον κόσμο, κατ' αναλογία πληθυσμού.

Η μοναδικότητα και η ιδιαιτερότητα του ανθρωπιστικού έργου που επιτελεί το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα από θεμελιώσεώς του, οι συνεργασίες του Ιδρύματος, η εύρυθμη λειτουργία του, η προσέλκυση δοτών και η ενημέρωση για τις αιματολογικές ασθένειες, έχουν αναπτρώσει την ελπίδα ασθενών και άμεσα επηρεαζόμενων εντός και εκτός Κύπρου.

Επιπλέον, με το αρχείο μυελού των οστών, το Ίδρυμα έχει καταφέρει να φέρει κοντά τις κοινότητες της Κύπρου, με τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους να δηλώνουν παρόντες για ενίσχυση της τράπεζας μυελού των οστών.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιβραβεύει επίσης απόψε την ποιήτρια Ντίνα Κατσούρη, η οποία θεωρείται μια από τις πιο δυναμικές παρουσίες στον κυπριακό πνευματικό χώρο.

Παρόλα τα προβλήματα υγείας της είναι μια ενεργός πνευματική μορφή, ορόσημο της δίψας για τη ζωή και την τέχνη, αποτελώντας παράδειγμα σε νέους με ή χωρίς αναπηρίες.

Η σημαντική ανθρωπιστική και κοινωνική δραστηριότητα της κας Κατσούρη στα γράμματα και τον πολιτισμό δεν περνά απαρατήρητη. Είναι μια γνήσια λυρική κυπριακή γυναικεία φωνή, μια αγωνίστρια στον πολιτικό, κοινωνικό και λογοτεχνικό στίβο.

Και οι δύο βραβεύσεις αποτελούν για το Πανεπιστήμιό μας προνόμιο, διότι οι τιμώμενοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση στα κοινά τόσο με την αστείρευτη επιθυμία τους για τη συμβολή αυτή, όσο και με την αξιοπρόσεκτη και ανιδιοτελή τους δράση.

Επιθυμώ προσωπικά αλλά και εκ μέρους της πανεπιστημιακής κοινότητας να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση και να συγχαρώ θερμά το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και την ποιήτρια Ντίνα Κατσούρη. Ταυτόχρονα, να τους ευχαριστήσω για τα μηνύματα αισιοδοξίας που μας δίνουν μέσα από τη δράση και τα έργα τους. Ο θαυμασμός μας για το εξαιρετικό κοινωνικό και πολιτιστικό έργο που καθημερινά επιτελούν, αποτελεί για εμάς φάρο ζωής, κουράγιου και ελπίδας, για την κάθε νέα ανατολή που ξημερώνει.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραμένει ακούραστος συνοδοιπόρος στην μακρόχρονη πορεία του έργου που έχουν χαράξει και τους προτρέπει να συνεχίσουν με τον

ίδιο ζήλο την πολυσύνθετη δράση τους. Επίσης, τους συγχαίρει θερμά για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και γενικότερα των συνανθρώπων μας, ιδιαίτερα σήμερα εν μέσω των δύσκολων οικονομικών συγκυριών που διανύουμε, στηρίζοντάς τους εμπράκτως και με ευλάβεια.

Καταληκτικά, αρκεί και μόνο να υπογραμμιστεί ότι αποτελούν κοινωνικό καταλύτη και πηγή έμπνευσης ακαταπρόσπρητης και ανιδιοτελούς προσφοράς που αναδεύει τα στάσιμα νερά της κοινωνίας μας, συγκεράζοντας σχέσεις αλληλεγγύης και πνεύματος.

Σας ευχαριστώ!