



**Χαιρετισμός του Προέδρου του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Μάνθου Μαυρομμάτη κατά
τη δημοσιογραφική διάσκεψη για τη Δωρεάν ύψους 9
εκ. ευρώ του Ιδρύματος Ν. Κ. Σιακόλα προς το
Πανεπιστήμιο Κύπρου**

Αίθουσα Συγκλήτου – Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Εξοχότατε Πρόεδρε

Έντιμε Υπουργέ

Αξιότιμε Βουλευτή

Κύριε Νίκο, κυρία Ελπίδα, αγαπητή Χρυσούλα

Κυρίες και Κύριοι

**Εκ μέρους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν
θα επιδιώξω να αναφερθώ στα του Πανεπιστημίου διότι
αυτό θα το κάνει ο Πρύτανης. Νοιώθω όμως προσωπικά την
ανάγκη να πω δυο λόγια για τον κ. Νίκο Σιακόλα.**

Όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε όλα αυτά τα χρόνια διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για ένα οραματιστή, ο οποίος σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων του, είτε αυτές είναι οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές, φιλανθρωπικές, έχει την τάση και την ικανότητα να μην κατατρώχεται από τα μικρά και τα ασήμαντα, αλλά να βλέπει τα μεγάλα και τα σοβαρά, ούτως ώστε να πετυχαίνει τελικά τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ο κ. Σιακόλας σίγουρα έχει κερδίσει τον τίτλο του μεγάλου εθνικού σκαπανέα της επιχειρηματικότητας στον τόπο μέσα από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρξε πρωτοπόρος και πρωτεργάτης σε νέες πρωτοβουλίες που άνοιξαν καινούργιους δρόμους σε πολλούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Δεν θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά σε αυτούς, εκτός από τα δύο διεθνή αεροδρόμια, την μεγαλύτερη αναπτυξιακή υποδομή που απέκτησε ο τόπος και που είχε απόλυτη ανάγκη και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σήμερα γνωρίζουμε τα μεγαλεπήβολα σχέδιά του για την περιοχή της Λίμνης που είμαι σίγουρος ότι ο κ. Σιακόλας θα βρει τον τρόπο να τα υλοποιήσει και θα είναι ένα στολίδι για την Κύπρο.

Με την ενέργειά του σήμερα, νομίζω ότι ο κ. Σιακόλας κερδίζει ακόμη ένα τίτλο, του μεγάλου εθνικού ευεργέτη της πατρίδας του, διότι σίγουρα αυτή η ευεργεσία αποτελεί ένα μεγάλο δώρο όχι μόνο προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όχι μόνο προς την ιατρική κοινότητα, αλλά και προς τον τόπο γενικότερα, προωθώντας την πιο φιλόδοξη προσπάθεια του

Πανεπιστήμιου για την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής που πιστεύουμε ότι θα συμβάλει τα μέγιστα στην προώθηση της επιστήμης, της έρευνας, της καινοτομίας, στην ανάπτυξη της νέας οικονομίας της Κύπρου που όλοι οραματιζόμαστε.

Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχω παρά να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου προς τον κ. Νίκο και την κα Ελπίδα για αυτή την γενναιόδωρη προσφορά τους και θέλω να ελπίζω ότι μπορεί να βρει κι άλλους μιμητές για να ακολουθήσουν το λαμπρό παράδειγμά τους.

Ευχαριστώ.