

# ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Χαιρετισμός αριστούχας φοιτήτριας Μαρίας Ανθίμου – Τμήμα Επιστημών της

Αγωγής ΣΚΕΕΑ – Παρασκευή, 24.6.16

**Αγαπητοί απόφοιτοι του 2016**

**Εκλεκτοί προσκεκλημένοι**

**Κυρίες και κύριοι**

**Αγαπητή ακαδημαϊκή κοινότητα.**

Βρισκόμαστε απόψε εδώ στην Τελετή Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου θα ολοκληρωθούν κι επίσημα οι μεταπτυχιακές μας σπουδές. Η βραδιά αυτή σηματοδοτεί ένα τέλος και ταυτόχρονα μια αρχή. Το τέλος ενός δύσκολου, επίπονου μα τόσο ωφέλιμου και όμορφου ταξιδιού και την αρχή ενός άλλου, άγνωρου που εμπεριέχει την αμφιβολία του αύριο μα και τη μαγεία του ανεξερεύνητου.

Ο καθένας από εμάς ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές με συγκεκριμένες επιδιώξεις και προσδοκίες. Και τώρα έφτασε η ώρα του απολογισμού. Χωρίς αμφιβολία, όλοι καταβάλαμε υπερβολικό κόπο και αφιερώσαμε αμέτρητο χρόνο... Τι αποκτήσαμε; Ένα μεταπτυχιακό τίτλο που αυτό σημαίνει γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες, ευκαιρίες, μα πάνω απ' όλα, παιδεία! Και αυτήν θα αντιτάξω στην αμφισβήτηση που ορισμένοι

εκφράζουν για την αξία ενός πτυχίου, αφού πλέον δε συνεισφέρει πάντα και με τον αναμενόμενο τρόπο στην επίτευξη της επαγγελματικής αποκατάστασης.

Στη μεταμνημονιακή εποχή που ζούμε, όπου οι ανατροπές και οι ανακατατάξεις διαμορφώνουν το νέο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Το άγνωστο και η αβεβαιότητα προκαλούν επιφυλάξεις και αγωνία, μα εκεί που παραμονεύουν τα προβλήματα και οι δυσκολίες κρύβονται και οι ευκαιρίες. Πόσο ικανοί άραγε είμαστε να δούμε αυτές τις ευκαιρίες και πόσο καλά προετοιμασμένοι να τις αδράξουμε;

Προικισμένοι με ό,τι σημαντικό και ωραίο είχε να μας προσφέρει αυτό το πανεπιστημιακό ίδρυμα, που σταδιακά κερδίζει την καταξίωση και τη διεθνή αναγνώριση που του αρμόζει, εμποτισμένοι με την κουλτούρα του που επιτάσσει την αδιάλειπτη επιδίωξη της ποιότητας και της αριστείας σε όλα τα επίπεδα και γαλουχημένοι με τις αξίες του όπως η προσφορά και η συνεισφορά στην κοινωνία, είμαστε έτοιμοι να βαδίσουμε σταθερά και με ευθύνη, πρωτοπόροι στον δρόμο της αλλαγής και της προόδου.

Η ευθύνη, όμως, μοιραία βαραίνει και την πολιτεία αφού κατά τον Αριστοτέλη «Εκείνοι που μελέτησαν προσεκτικά τον τρόπο διακυβέρνησης των ανθρώπων, πρέπει να έχουν πεισθεί πως η τύχη των εθνών εξαρτάται από την εκπαίδευση των νέων». Η πολιτεία έχει ευθύνη να σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης στο έργο του Πανεπιστημίου αλλά ταυτόχρονα η ευθύνη της επεκτείνεται και στην αξιοποίηση των νέων επιστημόνων ώστε

να μπορέσουν να ζήσουν, να δημιουργήσουν και να προσφέρουν στον τόπο τους χωρίς να αναγκάζονται να καταφεύγουν στη λύση της οικονομικής μετανάστευσης. Αξιοποιώντας, λοιπόν, το βήμα που μας παραχωρήθηκε απόψε, απευθύνουμε έκκληση στην πολιτεία όπως εγκύψει με μεγαλύτερη έγνοια στο θέμα αυτό που αναμφίβολα κρίνεται καθοριστικό για το μέλλον της πατρίδας μας.

Εβρισκόμενοι, λοιπόν, εδώ όλοι οι απόφοιτοι νιώθουμε ικανοποιημένοι γι' αυτά που έχουμε πετύχει και τυχεροί γι' αυτά που έχουμε κερδίσει μαθητεύοντας κοντά σε επιφανείς ακαδημαϊκούς που μας καθοδήγησαν και μας στήριξαν κατά τη διάρκεια των σπουδών μας και τους οποίους βαθιά ευγνωμονούμε και θερμά ευχαριστούμε. Προσωπικά, ως απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, μόνο περηφάνια μπορώ να νιώθω γιατί φοίτησα σ' ένα τμήμα με αξιόλογο ερευνητικό έργο και ουσιαστική συνεισφορά στην κυπριακή εκπαίδευση. Αναμφισβήτητα, το ίδιο αίσθημα περηφάνιας αντικατοπτρίζεται στα πρόσωπα όλων των αποφοίτων όλων των τμημάτων απ' όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου μας.

Αγαπητοί απόφοιτοι του 2016, «Μια αστραπή η ζωή μας, μα προλαβαίνουμε...» να πραγματοποιήσουμε αυτά που ονειρευόμαστε, να πετύχουμε αυτά που στοχεύουμε, να τολμήσουμε αυτά που φοβόμαστε.

Προλαβαίνουμε...

Καλή συνέχεια...

Σας ευχαριστώ.