



## All is fair in love and war!

**\*της Ελένης Φτιάκα**

Ασπάζεστε αυτή την άποψη; Εγώ ποτέ μου δεν την ασπάστηκα! Γιατί αν την ασπαζόμουν, θα έπρεπε να συμφωνήσω ότι μπορεί κανείς να είναι αδίστακτος στο κυνήγι του στόχου του, μπορεί να δημιουργήσει πτώματα, να πατήσει επί αυτών των πτωμάτων, παράπλευρες απώλειες τα λένε τώρα, να κάνει 'ότι θέλει και όπως θέλει, και μετά να έρθει και να δικαιολογηθεί λέγοντας κάτι ηλίθιο του τύπου: 'Μα δεν ήταν κάτι προσωπικό! Εγώ ήθελα μόνο να...'

Δεν υπάρχει τίποτα 'μόνο να...' στις ανθρώπινες σχέσεις! Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την ανήθικη συμπεριφορά απέναντι στους άλλους, ακόμα περισσότερο όταν δεν είναι αυτοί καθαυτοί οι άλλοι που μας φταίνε, αλλά τους χρησιμοποιούμε, ασύστολα, για να πετύχουμε το στόχο μας, και τους πετάμε κατόπιν σαν σημμένες λεμονόκουπες!

Ακούς Χρήστο; Καμμία δικαιολογία!

Το ξέρω ότι έχετε πανικοβληθεί εκεί πάνω, δικαίως, αλλά δεν φταίμε εμείς γι' αυτό! Και προσέξτε μήπως πάνω στον πανικό σας, με τις μεθόδους που ακολουθείτε, χάσετε περισσότερες ψήφους από αυτές που θα κερδίσετε! Από αγάπη στο λέω αυτό...



Το ξέρετε κι εσείς, όπως το ξέρουμε κι εμείς, κι ο κόσμος όλος, ότι οι εξετάσεις αυτές ήταν απαραίτητες! Διότι, οι ανεύθυνες πολιτικές αλλεπάλληλων κυβερνήσεων μας έφεραν στο σημείο που είμαστε τώρα: να έχουμε μπλέξει την ήρα με το σιτάρι! Κι εκεί που είχαμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που στελεχώνονταν από τους άριστους, προσεκτικά επιλεγμένους έναν – έναν, ήσουν κι εσύ ανάμεσα σ' αυτούς, παιδιά άριστα στο σχολείο, με εξαιρετικές επιδόσεις, παιδιά που σε προπτυχιακό επίπεδο παρέδιδαν δουλειά μεταπτυχιακού επιπέδου, παιδιά που σκοτώνονταν να μπουν, και μετά σκοτώνονταν να βγουν από το Πανεπιστήμιο, και που τους άξιζε βρε αδερφέ μια θέση στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα, παιδιά για τα οποία είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο ότι θα έκαναν καλά τη δουλειά τους όπου βρεθούν, σε βουνό ή σε λόγγο, και θα πήγαιναν τη χώρα ένα βήμα μπροστά, να πέσουμε σ' αυτό! Ένα σύστημα όπου όποιος θέλει, όπως θέλει, με φραπεδιές μπαίνει, με καπουτσίνο φρέντο βγαίνει, και διεκδικεί την ίδια θέση με κείνον που σκοτώθηκε να μπει, να βγει! Διεκδικεί την ίδια θέση με κείνον που ξέρει να γράφει και να διαβάζει, σωστά, αυτός που δεν ξέρει τι του γίνεται! Και κινδυνεύει βέβαια, δάσκαλος θα γίνει, να στραβώσει και τα παιδιά του κόσμου όλου... Και να μας πάει όλους χίλια χρόνια πίσω...

Δεν το ξέρατε αυτό, όλοι σας, όταν ψηφίζατε τους νόμους για την αναβάθμιση των ιδιωτικών; Για χορηγία, Θέε μου φύλαγε, σε ανθρώπους που δεν είχαν κριθεί από καμμία εισαγωγική εξέταση; Για εξομοίωση και εξίσωση πτυχίων; Για να μην πω για τα άλλα, τις βεβαιώσεις που παραχωρούνται πριν από το πτυχίο, για να κόψουν την σειρά των επικείμενων πανεπιστημιακών τελειόφοιτων και να τους στείλουν 500 θέσεις πίσω!

Ή νομίζατε ότι τα δικά σας παιδιά θα γλύτωναν, προστατευμένα στα ιδιωτικά σχολεία; Μα δεν πάει έτσι! Όταν η βάρκα βουλιάζει, πνιγόμαστε όλοι... Κάτι λοιπόν έπρεπε να γίνει έτσι όπως τα είχατε κάνει, ΟΛΟΙ σας! Για ένα πουκάμισο αδειανό, για μία ψήφο...

Και τώρα, ποιος φταίει; Για να καταρριφθεί όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία ξαναλέμε έπρεπε να γίνει, -ας την κάνατε εσείς, μαζί σας θάμασταν!- πρέπει να θυσιαστούν κανα-δυό ακαδημαϊκοί! Κι ας ήταν αυτοί δάσκαλοι ή συμφοιτητές σας, κι ας ήταν φίλοι ή συνεργάτες, κι ας είναι -αυτό δα κι εσείς οι ίδιοι το ξέρετε- εντελώς αθώοι από τις κατηγορίες τις οποίες τους αποδίδετε! Παράπλευρες απώλειες!

Όμως ξέρετε κάτι; Η λάσπη είναι κάτι που κολλάει μόνο προσωρινά! Κι αυτό στο λέω εγώ που έχω φάει πολλή λάσπη σ' αυτόν τον αχάριστο τόπο. Διότι, η πορεία σου η προσωπική απλώνεται σε ένα διηλεκές πριν και μετά ένα συγκεκριμένο γεγονός! Κι έτσι φαίνεται, αγάπη μου, ποιος είναι πραγματικά ο καθένας μας! Πονάει βέβαια! Να σε προδίδουν οι ίδιοι σου οι συνεργάτες, οι ίδιοι σου οι φίλοι, οι ίδιοι σου οι φοιτητές! Πονάει, και άγρια μάλιστα! Αλλά τοπαμε: αυτός ο τόπος έχει την προδοσία στο DNA του!

Προδίδω  
Προδίδεις  
Προδίδει  
Προδίδουμε  
Προδίδετε  
Προδίδουν...

Πάρτα πίσω τώρα, πριν γίνει μεγαλύτερη ζημιά σε σας από ότι έγινε σε μας... Πάρτα πίσω νάσαι καλά! Γιατί είναι όλα ψέματα, και γιατί το ξέρεις, όπως ξέρεις ότι λίγοι δουλεύουν τόσο σκληρά, τόσο επίμονα, τόσο άδοξα, για το καλό της εκπαίδευσης αυτού του τόπου, όσο οι συνάδελφοι στο Τμήμα.



Και για σας κύριε Υπουργέ, έχω να πω το εξής: Θα δυσκολευτείτε πολύ στο μέλλον να βρείτε εξειδικευμένη επιστημονική βοήθεια αν εξακολουθήσετε να αφήνετε τόσο ακάλυπτους τους συνεργάτες σας! Δεν φταίμε εμείς που έτυχε να έχει εκλογές σε λίγες βδομάδες! Δεν φταίμε εμείς που έχετε να χωρίσετε προεκλογικά κουκιά με τους αντιπάλους σας! Βγείτε, ευθαρσώς, όπως πρέπει, και εξηγήστε τι συμβαίνει. Ανασκευάστε τις ψευτιές και τις αισχρές συκοφαντίες! Κάντε, δηλαδή, το καθήκον σας...

Πολλά ζητάω;

**Ελένη Φτιάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια**  
**Τμήμα Επιστημών της Αγωγής**  
**Πανεπιστήμιο Κύπρου**