

Review from 19/07/2015

Articlesize (cm2): 810



Customer:

Rubric:
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Author:

Subrubric:
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Mediatype:Print

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ημερομηνία: 19/07/2015, από σελίδα 1



Σοφία - Η μέλισσα του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η μασκότ του Πανεπιστημίου γίνεται και βιβλίο, παιδαγωγικό για παιδιά, προκειμένου το μήνυμα της γνώσης να φτάσει σε όσο το δυνατόν πιο πολλά παιδιά. >26



ΣΟΦΙΑ - Μια μέλισσα που της άρεσε να διαβάζει

> Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκδίδει παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο!

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μας έχει συνηθίσει σε πολλές πρωτοτυπίες που ομολογουμένως μας ξαφνιάζουν ευχάριστα. Η Σοφία, η μασκότ του πανεπιστημίου, πρωταγωνιστεί στο νέο εγχείρημα της Πρυτανείας που στόχο έχει να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στη γνώση και την έρευνα. Το τελευταίο εγχείρημα της Πρυτανείας είναι ένα παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο «Η Σοφία. Μια μέλισσα που της άρεσε να διαβάζει». Με αυτή την αφορμή βρήκαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρύτανη, καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, και με τον ίδιο τον συγγραφέα του βιβλίου, κ. Δημήτρη Μπασλάμ. Ο πρύτανης εξηγεί ότι η διαδικασία της γνώσης και της εξοικείωσης με την έρευνα και την επιστήμη πρέπει να ξεκινά από τα παιδικά χρόνια και γι' αυτό έγινε η επιλογή για τη συγγραφή ενός βιβλίου που θα μιλά για αυτές τις «δύσκολες» έννοιες.

-Κύριε Χριστοφίδη, ένα ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα μας έχει συνηθίσει σε επιστημονικές εκδόσεις, εξειδικευμένους τόμους, ειδικές εκδόσεις για θέματα που αφορούν στο έργο του, αλλά δεν θα έλεγα ότι σε αυτά συγκαταλέγεται ένα παιδικό βιβλίο! Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα;

- Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι αδιαμφισβήτητα ένα πρωτοπόρο ίδρυμα. Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός καταστήματος αναμνηστικών προϊόντων που φέρουν το λογότυπο του πανεπιστημίου μας, προτάθηκε και η δημιουργία ενός πρωτότυπου βιβλίου που θα προσφέρει στην Παιδεία του τόπου, εκπαιδεύοντας αυτή τη φορά όχι φοιτητές, αλλά μικρά παιδιά. Η διαδικασία της γνώσης και της εξοικείωσης με την έρευνα και την επιστήμη πρέπει να ξεκινά από τα παιδικά χρόνια και γι' αυτό επιλέξαμε τη συγγραφή ενός βιβλίου που θα μιλά για αυτές τις «δύσκολες» έννοιες. Θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά τι είναι η καινοτομία. Γιατί ακριβώς η αντίληψη αυτής της έννοιας παρακινεί τη δημιουργικότητα. Και η δημιουργικότητα σε μια σύγχρονη κοινωνία είναι το

κλειδί της ανάπτυξης.

- Βλέπω από το κείμενό σας, στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου, ότι η ηρωίδα, μια μέλισσα που τη λένε Σοφία, είναι η μασκότ του Πανεπιστημίου Κύπρου! Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτό.

- Το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου διενήργησε το 2008 ανοικτό διαγωνισμό από τον οποίο προέκυψε η ιδέα της Σοφίας της μέλισσας ως μασκότ του ιδρύματος. Έκτοτε, βελτιώθηκε σχεδιαστικά, χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες εφαρμογές και παρευρίσκεται στις μεγάλες εκδηλώσεις του πανεπιστημίου μας. Στην τελετή αποφοίτησης μάλιστα στις 18 Ιουνίου στην Πανεπιστημιούπολη, υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας!

- Η μασκότ σας, λοιπόν, γίνεται παιδικό βιβλίο. Τι άλλο σκοπεύετε να κάνετε με τη Σοφία τη μέλισσα;

- Έχουμε μεγάλα σχέδια για τη Σοφία! Πρώτα θα κάνουμε την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου τον Σεπτέμβριο, με εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους. Σκοπεύουμε, επίσης, να εμπλουτίσουμε τη γκάμα των πανεπιστημιακών μας προϊόντων με διάφορα παιδικά είδη και όχι μόνο. Έχουμε μια πολύ δημιουργική ομάδα στο πανεπιστήμιο και είμαι βέβαιος ότι θα αξιοποιήσει στο μέγιστο τη νέα μορφή της μασκότ.

Η Σοφία η μέλισσα, μασκότ του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως τη σχεδίασε ο Giorgos Nikorouλος εικονογράφος του παιδικού βιβλίου με τίτλο, «Σοφία. Μια μέλισσα που της άρεσε να διαβάζει». Συγγραφέας: Dimitris Baslam. Σχεδιασμός και επιμέλεια έκδοσης: Dimitris Baslam. Έκδοση: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το βιβλίο θα ταξιδέψει σε όσο περισσότερα σχολεία γίνεται

ΠΡΥΤΑΝΗΣ:

«Αν θέλετε πραγματικά να μάθετε πώς θα είναι ο κόσμος του αύριο, δεν αρκεί να διαβάσετε ένα προεκλογικό πρόγραμμα ή ένα δημοσιογραφικό άρθρο. Επισκεφθείτε ένα ερευνητικό εργαστήριο, ένα ινστιτούτο σκέψης, εκεί θα δείτε το μέλλον. Ας βυθιστούν, λοιπόν, τα παιδιά μας στη γνώση, τη έρευνα και την καινοτομία»



-Και πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε αυτό το βιβλίο;

-Το βιβλίο θα το ταξιδέψουμε σε όσα περισσότερα σχολεία γίνεται. Έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή συνεργασία με τον συγγραφέα Δημήτρη Μπασλάμ, ο οποίος είναι πρόθυμος να το παρουσιάσει σε σχολικές τάξεις ή προγραμματισμένες βιβλιοπαρουσιάσεις σε όλη την Κύπρο. Επί τούτου, θα συνεργαστούμε και με τον υπουργό Παιδείας, ο οποίος θα χαιρετίσει την επίσημη βιβλιοπαρουσίαση.

Το βιβλίο αυτό έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα που θέλουμε να φτάσει σε όσα περισσότερα παιδιά γίνεται. Αν θέλετε πραγματικά να μάθετε πώς θα είναι ο κόσμος του αύριο,

δεν αρκεί να διαβάσετε ένα προεκλογικό πρόγραμμα ή ένα δημοσιογραφικό άρθρο. Επισκεφθείτε ένα ερευνητικό εργαστήριο, ένα ινστιτούτο σκέψης, εκεί θα δείτε το μέλλον. Ας βυθιστούν, λοιπόν, τα παιδιά μας στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία. Μόνο μέσα από τη γνώση μπορεί να αναπτυχθεί και να προοδεύσει η χώρα μας. Με αυτό το μήνυμα θέλουμε να μοιλιάσουμε τα παιδιά μας.

-Πού μπορεί το κοινό να αγοράσει το βιβλίο;

-Το βιβλίο διατίθεται προς πώληση από το κατάστημα αναμνηστικών ειδών που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα μπορεί το αγοραστικό κοινό να το βρει σε βιβλιοπωλεία της Κύπρου και της Ελλάδας.